

VBS Wildenburg
Blauwe Bomen?

Net buiten de schaduw van kasteel 't **blauwhuis** op Wildenburg mag je onze VBS Wildenburg vinden. Een school als een '**blauwe! oase**' te midden van een **groen boomlandschap** waarmee moeder natuur ons rijkelijk omwilt. Ooit hadden de pannen op het dak van het kasteel een blauwe kleur. Zo teken jij voortaan net zoals wij: 'een BLAUWE bruisende BOOM met takken en stam én een dansende kruin' als je het over onze school hebt!

WIJ tekenen voor én bouwen
SAMEN aan toekomst!

WIJ: Wat de bomen met onze school doen, willen wij zijn voor de kinderen. Hen rijkelijk omwallen, omringen met leermiddelen, leerinhouden, leefmiddelen opdat ons samen (w)onderwijzen een **blauwdruk** mag zijn voor hun leven. WIJ beogen als school een *rijke voedingsbodem* te zijn en een uitdagend **ver-gezicht** aan te reiken voor ieder kind. Om te komen tot een **optimale groei volgens de eigen mogelijkheden**. Een moderne schoolinfrastructuur staat hier mede borg voor.

SAMEN: Zoals de draagkracht van en dak schuilt in de aanéénsluitende SAMENhang van de pannen, zo schuilt er een bijzonder kracht van onze VBS school Wildenburg in de **SAMENhangende kracht** van het team en de zeer nauwe betrokkenheid van **én SAMENwerking** met een uitermate actief oudercomité.

'WIJ ... SAMEN' is als een meiboom geplant in de nok ons hart. "SAMEN STERK."

samen **maken** bomen **HET BOS!**

Zoals de bomen ademen op het ritme van de vier seizoenen, zo ontwikkelen kinderen bij ons op school vanuit vier krachtige longen:

- OPEN - GASTVRIJ
- VERBONDEN - FAMILIAAL
- ACTIEF- INIITIATIEF
- 1 + 1 = één of drie

elke leerkracht heeft een *derde oog* voor zorg
"1 goed woord is er nooit één teveel"

bruisend en verbonden

open huisstijl en gastvrij onthaal (kleuterouders tot op de klasvloer!)

meerdagse *activiteiten* en meerdere *projecten*

klasdoorbrekende *samenwerking*: mét - door - voor iedereen

inspraak - samenspraak
kinderraad, rituelen, dansen

BOOM van een **IDEE**:

klimmen: van boven naar beneden – dalen: van beneden naar boven

In onze onderwijspedagogie beklimmen we elke dag opnieuw met 'de kleinen' de droomboom van onze school. Om **inzicht** en **uitzicht** te bieden op (het) leven. We doen het in navolging van een zekere Zacheus. De man die klein van gestalte was...

"Zacheus liep snel vooruit en klom in een boom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: 'Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.' Lucas 19

In ons opdracht willen we als school **grensverleggend, -verruimend** werken. Ook ongebaande wegen om kinderen te 'dragen' naar morgen:

"Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg boven de plaats waar Jezus zat." Matteus 2

VBS Wildenburg
"wij zien de bomen door het bos!"